

HERMES





Copy De Raaf

Ravenstraat 25

3000 Leuven

www.deraaf.be

Schrijven voor Hermes?

Kriebelt het bij jou ook om zelf te schrijven? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen via hermes.historia@gmail.com

Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor nieuws over de redactievergaderingen.



Voorwoord van de praeses en redactie	4
Het leven van een eerstejaar	6
De Sprookjes van Studentерim	8
Een inkijk , in dingen die ik haat	10
Dirty Disney Dinsdag Review	12
Het nut van de Hermes	14
Ninove: de parel aan de Dender	16
Aan wat ga jij dood?	19
De vijf 'grootste' Belgen allertijden	20
Veerlijke Keuken!	22
Hermes' hemelingeprezen Haiku's	23
Intriges in Brussel	24
Ik denk dus ik ben, op HLN	26
Test: Welk bemoeiziek blad ben jij?	28
Tante Carmen's kleine roddelrubriek	30

Colofon

Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 16 - Academiejaar 2019-2020 - Nummer 5

Redactie: Robbe Verbrugge - Alec Verhaeren

Gratis uitgave - Niet op de openbare weg gooien

Kring Historia noch de redactie van Hermes zijn verantwoordelijk voor de meningen die in dit magazine
geuit

worden. Deze blijven eigen aan de auteurs. Heeft u vragen of opmerkingen over Hermes of publicaties in
Hermes? Stuur deze dan zeker op naar hermes.history@gmail.com of contacteer ons via onze

Facebookpagina

Like ons op Facebook en bezoek onze nieuwe website: hermes.kringhistoria.be

Voorwoord van de praeses

Liefste Historianen, sympathisanten, eerstejaars en reeds meer geëxperimenteerde Leuvense parels

Ik ben me ervan bewust dat jullie dit pas later zullen lezen, maar ik wil toch graag vanuit het nu en vandaag schrijven. Vandaag was namelijk een belangrijke en mooie dag. Vandaag verkozen jullie kiesploeg Mombarbarossa als opvolger van ploeg Franse Revolutie om aan het stuur van Historia te staan volgend jaar. Eerst en vooral wil ik de geschiedenisstudent bedanken om te stemmen en digitaal zo talrijk aanwezig te zijn deze week. Vervolgens wil ik kiesploeg Mombarbarossa feliciteren. Wat jullie te wachten staat is een prachtig jaar aan het hoofd van een nog meer prachtige studentenvereniging. Jarne, jongen, ik kan je heel veel zeggen over volgend jaar. Ik kan je heel wat praktische details sturen, heel wat tips en tricks geven, je vertellen over de mooie en de moeilijke momenten, maar als het erop neerkomt, telt maar één ding: geef alles en geniet er 300% van. Trek je oren en ogen open en leer bij. Historia is een ongelooflijke leerschool waar ik mensen heb zien groeien, mensen heb zien groot worden. Trek ook je mond open op de juiste momenten. Sta er als het telt, sta trots. Sta zelfzeker, wetende dat jouw team achter je staat en je altijd zal opvangen. Ploeg Mombarbarossa - praesidium van het 86ste werkingsjaar - jullie zijn de mensen die het de komende jaren / het komende jaar draaiende houden. Onze kring mag dan relatief klein zijn, maar we trekken het wel, en godverdomme we trekken het goed. Volgend jaar kan moeilijke periodes hebben, corona of andere. Trek het echter verder, maak me trots. Mijn mooiste jaar(jaren) in Leuven zit(ten) er bijna op, of dit hoofdstuk komt alleszins op z'n einde. Ik heb gigantisch veel mensen leren kennen, ik heb ongelooflijk veel geleerd, gelachen én geweend, ik ben zo hard

gegroeid. De quarantaine zorgde voor een vervroegd en pijnlijk einde, maar weegt niet op tegen de mooie momenten en de prachtige mensen die ik dit jaar aan mijn zijde heb gehad. Dit alles wens ik jullie toe, geschiedenisstudenten: herinneringen voor het leven en een snijdende pijn in het hart bij het einde ervan. Masterstudenten, voor ons is deze quarantaine extra zuur. Als dit de pijn wel kan verzachten: we treffen elkaar zeker nog aan het einde van de zomer/het begin van volgend academiejaar voor onze zwanenzang, that's a promise. Vandaag hebben jullie niet enkel gestemd, jullie hebben ook jullie examenroosters gekregen. De blok en de examens komen inderdaad dichterbij en de quarantaine heeft er niets makkelijker op gemaakt. Het is nog niet voorbij, maar het einde is in zicht. Toch blijft het belangrijk: leg niet te veel druk op jezelf, zorg voor jezelf. Tijd hebben staat niet altijd gelijk aan productief zijn of aan je deadline kunnen werken. Het is oke als het niet lukt, het is oke om hulp te vragen, je staat er niet alleen voor. Heel wat thesisstudenten en mensen met andere papers hebben moeilijkheden ondervonden door het sluiten van archieven en bibliotheken. Ik wens jullie dan ook heel veel goedemoeden en een veilige en goede bloken examenperiode. Geschiedenisstudenten, bedankt voor dit mooie jaar! We blijven elkaar treffen, eindsdagavond in de Fakmisschien?

PS: lastbutnotleast: @mijnteam: mannekesgellezjtdemax!! Ik heb niet genoeg woorden om mijn trots en dankbaarheid te uiten, maar ik zal beginnen met een welgemeende danku.

Lucien out



Doorwoord van de redactie

Gegroet dierbare lezers

Ziehier de laatste editie van de Hermes. Het zal weer enkele maanden duren vooraleer er een nieuwe oplage zal verschijnen maar deze redactie hoopt oprecht om tegen dan terug aan het roer te kunnen staan. Jullie hebben immers kiesploeg Mombarbarossa verkozen tot het nieuwe praesidium en deze twee redacteurs behoorden tot die ploeg. Wij hopen nu oprecht dat door deze informatie jullie geen spijt hebben gekregen van jullie beslissing, maar de kandidaten van Hermes moeten nog formeel goedgekeurd worden dus alles kan nog. Toch willen we in dit voorwoordje de artikels voorstellen die u (online weliswaar) kan lezen voor, tijdens of na de examens. We willen hierbij vooral enkele eerstejaars bedanken die zich hebben ingezet om artikels te schrijven voor dit magazine. Het is effectief een oprechte bedanking, want wij hebben echt totaal geen idee hoe we de Hermes deze editie zouden hebben kunnen opgevuld zonder hun bijdragen. Dus merci! De artikels die zij hebben geschreven zijn stuk voor stuk pareltjes; zo zal Wout jullie een inkijk geven in het leven van een eerstejaar, zal Freyr alle misconcepties die bestaan omtrent zijn thuisstad Ninove weerleggen, zal Anna een review geven van de allerlaatste Historia-avond van dit semester en zullen Aron & Hannelore voorspellen hoe jullie zullen sterven. Spannend dus! Uiteraard hebben de redacteurs ook enkele bijdragen geleverd, zoals de Sprookjes van Studentेरim, Ik denk dus ik ben op HLN, Tante Carmen's kleine roddelrubriek

en ten slotte een interessante persoonlijkheidstest. Wij hebben eveneens andere artikeltjes geschreven zoals een opsomming van de vijf grootste Belgen, een reconstructie van de nieuwe politieke coalitiesprekken in Brussel en in een gezamenlijk stuk hebben deze redacteurs betoogd waarom de Hermes wél nuttig is. Enkele andere oude rotten keren eveneens terug, zo zal Veerle jullie opnieuw enkele kooktips geven, zal Michiel jullie verheven met prachtige Haiku's en zal Milan een inkijk geven in dingen die hij haat. Om af te sluiten wil de redactie alle mensen bedanken die het voorbije jaar hebben bijgedragen aan de Hermes, uit eigen beweging of onder duidelijke druk van een van de redacteurs. Zonder hun steun kon dit magazine nooit zo vol geraken als dit jaar het geval was. Ten slotte willen we jullie lezers bedanken om heel het jaar enthousiast (of soms ook totaal niet, ma bon) de Hermes vooraan te komen halen in de aula's. Spijtig genoeg moeten we het jaar eindigen zonder fysieke exemplaren, maar dat betekent niet dat het zonder glans moet gebeuren. Veel plezier met het lezen, succes met de examens en tot volgend jaar!

Uw redactie

Alec Verhaeren & Robbe Verbrugge



HET LEVEN

van een

Eerstejaar

Een bekentenis

(Gebaseerd op waargebeurde feiten)



een boek
vol cartoons

DE NUMMER EEN VAN
DE NEW YORK TIMES
BESTSELLERLIJST

Jeff Kinney Wout Cordier



Deze jachtluipaard representeert een ouderejaar die sluipend zijn prooi, een eerstejaar, benadert in de hoop om het te kunnen vernederen.

De eerstejaarspaper, de L-vakken en het studentenleven: dit zijn allemaal zaken waar wij eerstejaars voor het eerst mee in contact komen. We worden tegen het hoofd geslagen met zelfstandigheid en de verleiding om elke les te skippen is enorm. Natuurlijk zijn deze dingen allemaal makkelijk beter te maken, namelijk het enige lichtpuntje: de Fak. Je spreekt af met je nieuwe vrienden om naar het studentenoord te gaan en daar het zalig gerstenat te proeven en ziet een lid van het Historia-praesidium. Je bent er zeker van dat dit lid je nog herkent, je nam dan ook deel aan de schachtenverkoop en liet je voor iedereen vernederen. Er is dus geen enkele manier dat hij/zij je niet meer kent, en dan klinken de woorden: “Dag eerstejaar!”. Je lacht vriendelijk terug en begroet hem/haar, maar diep vanbinnen wil je boos zijn, je bent maar een kleine eerstejaar. Je gaat naar de toog om een heerlijke Duvel te bestellen, daar hoor je het weer: “wat moet het eerstejaartje hebben?”. Moest ik telkens een Duvel getrakteerd worden wanneer ik dit hoor zou Michel Moortgat mij persoonlijk komen bedanken. Je stapt terug naar je vrienden met een verslagen blik en begint te praten over de lessen die jullie deze week gekregen hebben. Hier en daar eens lachen met wat de docent gezegd heeft en dan beginnen praten over de examens. Je weet helemaal

Je lacht vriendelijk terug en begroet hem/haar, maar diep vanbinnen wil je boos zijn, je bent maar een kleine eerstejaar.

niet hoe je zal slagen voor het examen Middeleeuwen, want je hebt gehoord dat het een buisvak is. Je raapt je moed bij elkaar om naar een ouderejaar te sturen voor hulp. Je denkt dat je een easy win hebt behaald en zeker zal slagen maar dan slaat het lot eens toe: de docent is dit jaar veranderd, de examentips zijn dus niets waard. Opnieuw voel je je verslagen want nu ben je bijna zeker dat de examens niets gaan worden. Nu zijn de examens gedaan en je hebt het juist voorspeld, ze vielen drastisch tegen. Je komt het monitoraat buiten waar je gehoord hebt dat je beter over een plan B begint na te denken. Alsof dat nog niet erg genoeg was moet je dan nog eens naar een verplichte infosessie waar je alleen bang wordt gemaakt voor het te komen semester. Het monitoraat om hulp vragen is dus geen optie want ze helpen liever geen slechte studenten, het enige wat je kan doen is op je tanden bijten en je studiemethode veranderen. Want studeren aan de universiteit is ook niet wat je verwacht had. Iedereen zegt je wel dat het anders is maar je moet maar zelf uitzoeken hoe je het aanpakt. Alle eerstejaars kampen met deze problemen, en toch worden we telkens weer als kleine kindjes beschouwt. Natuurlijk vraag ik met dit artikel niet om eerstejaars te respecteren, ik ben volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook schuldige aan deze ‘misdaden’.

De Sprookjes van Stuðenterim

Corona en de 3 studentjes



Robbe Verbrugge

Zoals in de vorige edities gezegd, was bijna iedereen als kind wel dol op sprookjes. Toch hebben recente studies bewezen dat sprookjes minder aanslaan bij studenten. Dat onheilspellende fenomeen wou onze Hermesredactie tegengaan. Daarom passen wij sprookjes aan het studentenniveau aan en vandaar presenteren wij met trots het vierde sprookje: 'Corona en de drie studentjes.'

Er waren eens drie studentjes die aan het begin van de Coronacrisis in Leuven op kot bleven. Waarom denkt u waarschijnlijk? Wel deze drie, brave geschiedenisstudentjes waren het slachtoffer van een GODVERDOMSE paper waarvoor ze per se toegang nodig hadden tot de Leuvense boekencollectie. Elk van hun moeders spoorde hen aan ook nog in Leuven een sterk immuunsysteem op te bouwen (en uit de buurt te blijven van Chinezen) nu dat ze niet meer voor hen konden zorgen. Moeilijker gezegd dan gedaan. Het eerste studentje had immers een gigantische alcoholverslaving. Zodra hij in Leuven was aangekomen bestond zijn dag, buiten oude vrouwtjes in elkaar slaan voor wc-papier, uit tien Duveltjes drinken. Ergens wel begrijpelijk dat het studentje daar troost in zocht aangezien zijn favoriete/ goddelijke Fakbar Letteren gesloten was. Het bleef echter een onverstandige beslissing vergelijkbaar met die van VIER om 'Huizenjagers' nog steeds uit te zenden. Dit gedrag verzwakte immers zijn immuunsysteem enorm. Want toen hij een uitstapje maakte, naar het kerkhof om het graf van de beiaardcantus te bezoeken, hoestte er immers een andere aanwezige toevallig in zijn richting en hupla de student had prijs! Niet veel later werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Het tweede studentje was zijn tegenbeeld. Deze student was immers zo bang

voor Corona dat hij uit voorzorgen zijn handen om de 5 minuten wou wassen en zichzelf opsloot op het toilet van zijn kot om toch maar zo weinig mogelijk kans te hebben besmet te worden. Aangezien hij darmproblemen had leek het toilet hem dan ook de veiligste optie en omdat hij niet van gisteren was, had hij al zijn ontleende boeken van de bib en eten in dezelfde ruimte geplaatst. Zijn immuunsysteem verzwakte echter al snel doordat hij niet genoeg bewoog – zo als de doorsnee Letterenstudent- en hierdoor werd hij zwakker en zwakker.

‘Zijn immuunsysteem verzwakte echter al snel doordat hij niet genoeg bewoog en hierdoor werd hij zwakker en zwakker.’

Na twee weken op het toilet, was hij zodanig zwak dat hij het slot niet meer ontgrendeld kreeg. Voor zulke noodgevallen, zijn gal te spuwen op HLN.BE en zijn seksuele noden had hij gelukkig ook een gsm bijgehouden. Hij belde de politie in de hoop op een bevrijdingsexpeditie. Die kwam er ook, alleen had één van de agenten Corona en besmette de student zonder het zelf door te hebben. Dat waren al twee studentjes die een slecht immuunsysteem hadden

opgebouwd. De derde en laatste student was de slimste van de groep. Hij had ook schrik van de grote, boze Corona maar bezat een beetje gezond verstand. Handjes wassen, gezicht niet aan raken en hoofdzakelijk in zijn kot blijven (want Maggie meent het eh) zorgden ervoor dat hij niet makkelijk besmet kon worden. Bovendien at hij ook voldoende fruit en strekte hij regelmatig de beentjes door eens een toertje te gaan joggen waardoor zijn immuunsysteem zo sterk werd als een huisje van steen. Corona probeerde en trachtte toegang te krijgen tot de student maar keer op keer werd hij van de handen gewassen of kon hij de student net niet bereiken, hoe hard de ziekte ook zijn best deed. Weken verstreken en het Coronavirus kreeg minder en minder kans om mensen te besmetten. Geleidelijk aan kwam iedereen weer naar buiten en vlogen de eerste pintjes weer over de toonbanken van de fakbars, restaurants en dergelijke. Een vaccin werd al snel gevonden door een Belgische wetenschapper die door kersvers premier Raoul Hedebouw aangesteld was als hoofdonderzoeker van het Belgisch Anti-Corona Wetenschapsteam. De bevolking was gered! Allez toch voorlopig, want in mei bleek de economie zo slecht te draaien dat de regering er niks beters op vond dan elke persoon naar de goelag te sturen. Ach ja EIND goed al goed.



Een inkijk, IN DINGEN DIE IK HAAT

(Bonusronde)

Goedemorgen, middag of avond. Ik kan natuurlijk niet weten wanneer u dit leest, dus verwacht het onmogelijke qua accurate begroetingen niet van mij. Ik heb niet heel veel woorden deze keer, dus we gaan niet te hard rond die spreekwoordelijke pot draaien. Als u van mij een bijdrage verwachtte in de gangbare trend dezer dagen, over corona dus, dan bent u aan het misse adres. Men hoeft in dit verband niet te spreken van een schaarste betreffende dat soort artikels, en men moet al zeker niet spreken over het feit dat ik er intussen het spreekwoordelijk schijt aan heb gekregen. De quarantaine heeft me echter wel inspiratie gegeven net voor dat waar ik doorgaans inspiratie geleverd krijg op het tempo dat een Pasha maagden ontvangt. We gaan het weer hebben over dingen die ik haat, met heel mijn hart.

Door Milan Vandermeulen



Je kan jezelf niet besmetten,
dat is immers wat wij logici
noemen een cirkelredenering.



Appelen met peren
v e r g e l i j k e n .
Regelmatig zie ik
deze uitspraak passeren in
de chiquere debatten op
Facebook. Het hoeft wat mij
betreft geen verdere uitleg:
deze zin is het retorisch
equivalent van het sap dat
uit de scheur in een vuilzak
loopt: we hebben een a priori
begrip van wat dat inhoudt,
maar a posteriori stellen we
vast dat de samenstelling troep
is. Iedereen begrijpt immers
instinctief wat ermee wordt
bedoeld, dat klopt. Maar wat
dan nog? Appelen en peren
vallen op veel vlakken prima
met elkaar te vergelijken. Het
zijn alletwee vruchten uit de
tak van de rozenfamilie. Ze
behoren zelfs tot dezelfde
subsoort, de malaceae. Ook
op economisch vlak gaat de
vergelijking op, omdat er
immers weinig verschil zit op
de gangare veilingsprijzen en
om het plaatje al helemaal af
te maken, delen de 2 vruchten
een erg vergelijkbare juridisch
palmares betreffende import en
export regelingen. Het spreekt
voor zich dat we snel een eind
moeten maken aan de waanzin
die deze uitspraak is. Zeg

liever: het is zoals appelen met
kippenbouillon vergelijken.

Onnodige items in het
journaal. Ja, het journaal draait
om niks anders meer dan
corona. De volle 40 minuten
blijkt er maar 1 ding te zijn
dat in de wereld gebeurt. Fair
enough, ware het niet dat dit
geen steek houdt. Ten eerste:
de prioriteiten liggen toch
wel erg vreemd. Zo is er een
strikte opdeling tussen de 2
relevante zaken die bestaan. in
het eerste deel, krijgen we de
stand van zaken te horen mbt.
de wereld: we moeten afstand
houden, krijgen adviezen over
mondmaskers, worden strikt
aangemaand binnen te blijven
en de polletjes te wassen.
En dan deel 2: HOE GAAN
WE NU VOETBALLEN EN
FIETSEN?! Nog nooit heb ik
in zoveel woorden, dagen na
elkaar, iemand horen zeggen
dat niks nog doorgaat. Ten
tweede:kenjehet,danbehandel
je corona en de huidige stand
van zaken, alles is informatief
relevant en dan... “We gaan
nu nog eens kijken aan de
kust want daar is niemand
want iedereen zit binnen”.
Euh. En dan, inderdaad, een

journalist, op de dijk, die
zegt: “er is hier niemand”.
Dagen na elkaar. Dit. Zucht.

Tot slot: ik zie het regelmatig.
Mensen rijden in hun wagen,
alleen. En wat blijkt: ze dragen
een mondmasker. Ironisch,
aangezien hun bijdrage aan
de luchtkwaliteit ons zou
nopen tot het dragen van zo’n
gedrocht. Maar goed, mijn
linkse hart terzijde, dit heeft
geen zin. Echt. Geloof mij.
Je kan jezelf niet besmetten,
dat is immers wat wij logici
noemen een cirkelredenering:
als je jezelf besmet ben je
al besmet dus heb je jezelf
besmet na besmet te zijn...
snappie. De mensen die dit
doen hebben een even groot
begrip van mondmaskers als
de gemiddelde 80-jarige van
de 6 afstandsbedieningen op
zijn salontafel. Het nut van
mondmaskers in situaties
waar ze nodig zijn vergelijken
met ze dragen in de wagen is
vanzelfsprekend appelen met
kippenbouillon vergelijken.

Dirty Disney Dinsdag Review

"Mirror, mirror on the wall. Who is the dirtiest of them all?"

Na een heel semester elke dinsdag de beentjes te mogen losgooien op de historische Historia FAKfeestjes, was het tijd voor de eerstejaars om zelf eens de handen uit de mouwen te steken en een eigen feestje op poten te zetten. Met het Romeinse principe imitatio et aemulatio in het achterhoofd gingen we aan de slag.

Door Anna Durnez

Met een opkomst die talrijker was dan die van de laatste Hermesvergadering, begonnen we enkele weken geleden te brainstormen over leuke thema's. Met Sletteren nog vers in het geheugen, besloten we onze stoute schoenen aan te trekken en er een wild feestje van te maken. Met een ruime meerderheid kozen we ervoor om onze jeugdiconen om te toveren in pornosterren en onze FAK tot een waar Mickey Mouse Whorehouse: Dirty Disney Dinsdag was geboren. Brainstormen was natuurlijk één ding, maar het effectief in de praktijk brengen, was andere koek. Met paperdeadlines voor de deur en veel te veel leuke ideetjes, was er een goede organisatie nodig. Taken werden verdeeld en iedereen kon decoratie, knutselspulletjes en kostuums beginnen hamsteren alsof het wc-papier was. Samen knutselden we het huisje van UP en

een gouden fotokader, waarmee we heel wat mensen bijna de ogen hebben uitgestoken. Voor we het wisten was het al zo ver. Na een spoedcursus tappen en een introductie tot de ondergrondse gangen van de FAK, was het tijd om de deuren te openen en alle prinsen en prinsessen te verwelkomen in ons prachtige paleis. Minney Mouse, Tinkerbell, Sadness, Buzz Lightyear, de zeven dwergen en Winnie de Pooh waren natuurlijk ook van de partij. Op de beats van Let it go, ontwaakte in iedere sleeping beauty een echt feestbeest en al snel stond iedereen te dansen en te zingen op de dansvloer. Van meezingers tot echte FAKschijven en van Disney classics tot het Smidje; onze DJ

zorgde dat de sfeer goed zat en onze toverdranken en magische croques gingen vlot over de toonbank. Zo bewezen de kleuters van 2001 dat zij niet alleen kunnen zuipen, maar ook laten zuipen. Met heimwee kijken we terug naar die historische dinsdag 10 maart 2020. Een avond die de geschiedenisboeken zal ingaan als het laatste feestje van Historia (en tegelijk het laatste feestje in de FAK) voor de uitbraak van de Coronacrisis in België. Hoewel we aan het begin van de avond een beetje sceptisch waren over de opkomst, waren we aangenaam verrast toen we om 23u over de koppen konden lopen. Het zou me niet verbazen mocht de verspreiding van COVID-19 die nacht exponentieel toegenomen zijn...

Een warme dankuwel aan team Onthaal en het ganse Praesidium om alles in goede banen te leiden! Wij hebben er enorm van genoten!



Reclame voor **BLAD OPVULLING**

Heeft u een leeg witblad dat dringend moet opgevuld worden?

Heeft u echter te weinig tijd om dit blad zelf op te vullen?

**Geen
nood
!!!**

**Gebruikmakend van deze reclame voor bladopvulling
kunt u moeiteloos uw lege pagina's verrijken met succes
gegarandeerd!!!**

*Te gebruiken voor verschillende doeleinden en in meerdere situaties, onder andere:
satire, zelfreferentiële humor, flauwe humor, verwarring, te weinig tijd, te veel tijd
maar geen zin, gebrek aan inspiratie, weinig ambitie voor het opstellen van een
kwalitatief magazine & nog veel meer!*



**Eveneens mogelijk
te gebruiken in den
weekeinden!**



Het nut van de



Vaak krijgen wij als Hermesredacteurs wel eens wat verwijten naar het hoofd geslingerd. Bijvoorbeeld dat ons tijdschrift niks bijbrengt tot de studentenmaatschappij. Toegegeven, misschien is onze functie niet de meest belangrijke, nuttige of hooggeëerde functie maar dat wil nog niet zeggen dat wij overbodig zijn. Allez toch niet rechtstreeks. Team Hermes is dan immers ook meer dan de leverancier/maker van uw favoriete kringblad en in dit artikel zullen wij u expliceren waarom dat wij zo onmisbaar zijn. (Opgelet de inhoud kan sporen van enige arrogantie bevatten)

In de eerste plaats bieden wij, zoals jullie allemaal wel weten, u maandelijks een nieuwe editie van de Hermes aan. Net wanneer de zoveelste depressie weer bij u naar boven kwam of wanneer u dacht dat de les niet saaier kon worden, verraste ons team u met wat hoogstaande lectuur in de pauze. Het doet ons dan ook deugd om uw enthousiasme te zien wanneer wij dit heugelijke gebeuren aankondigen vooraan in de aula (het 'enthousiasme' van de eerstejaars niet meegerekend). Een kringblad vol matige humor en belachelijk random artikels geschreven op basis van frustraties (academische en seksuele, *kuch* Team Cultuur)... Wat wil ne mens nog meer? Buiten die fantastische artikels die u in het magazine kunt lezen, kunt u de Hermes ook gebruiken als inpakpapier (dank Lucie) of gewoon weg om uw gat af te vegen. Blijkbaar doet het ook deugd het magazine afen toe eens kapot te scheuren wanneer je aan het tappen bent. Functioneel, handig en leerrijk dus! Maar het nut van Team Hermes stopt hier niet, zeker niet! Op activiteiten van Onthaal zijn we bijvoorbeeld ook altijd aanwezig en zorgen we ervoor dat de eerstejaars goed ontvangen worden als Team Onthaal weer eens te laat zou arriveren zoals op de fakbartocht (foei!). Of de eerstejaars hier even blij mee zijn als wij laten we in het midden. Door onze deelname aan die fakbartocht ondersteunden wij overigens de plaatselijke horeca waardoor de omzet van de Leuvense fakbars verdubbeld werd. Niettemin zorgen wij er ook voor dat Historia heel het academiejaar gratis

U en de rest van Historia kunnen immers gedurende heel het jaar de spot drijven met ons!

kan teambuilen! Hoe dan? U en de rest van Historia kunnen immers gedurende heel het jaar spot drijven met ons! Zo kunt u onze artikels altijd ridiculiseren, ons aanspreken op spellfouten of een Hermesredacteur uitlachen die blijkbaar liedjes niet deftig kan inzetten op een cantus (woeps). Maar goed dat wij niet bekend staan als mensen met veel zelfmedelijden! Ook is het nodig dat we onze redactievergaderingen even vermelden als verrijkend voor de studentenmaatschappij. Niet alleen kan elke geschiedenisstudent op zulke vergaderingen zijn creativiteit delen, maar zorgen deze er ook voor dat enkele van de stoelen al voorverwarmd zijn voor de wekelijkse kringvergadering die meestal ergens plaatsvindt op dezelfde locatie. (Jammer genoeg meestal wel maar een stoel of 6 maar ach ja.) En als dat allemaal nog niet genoeg is beheren wij ook nog een facebookpagina waar wel maandelijks een matige meme op gepost wordt! Plezier verzekerd! (Like deze pagina zeker ook op facebook! Of niet! Kan ons eigenlijk niet zo heel veel schelen.) Op fuiven kunnen wij voor u ook veel betekenen! Zo kunt u ons altijd aanspreken op fakfeestjes en voor een klein tarief in ruil zullen wij ons best doen interesse te tonen in wat u te zeggen heeft en zo niet zullen wij u verblijden met een sarcastische opmerking. Al bij al kunt u dus al inzien dat wij toch niet zo (heel) overbodig zijn en omdat we zulke bescheiden mensen zijn, wilden we u daarover toch eens informeren. Bij deze is dat dan ook hopelijk gebeurd. Mic drop, Hermes out!



*Kusjes van jullie
favoriete redacteurs!*

XXX



Ninove: De Parel aan de Dender

Weg met de Misconcepties!

"Het is het begin van het academiejaar. Je bent opgedeeld in verschillende groepen en het is tijd voor de introductie. Aan iedereen wordt de vraag gesteld: "En, waar zijde gij vandaan?" Iedereen antwoordt met een normale stad of streek. Maar dan gebeurt hetgeen dat je al maanden vreesde: het is aan jou om te antwoorden. Je siddert en beeft. Je bent bijna aan het wenen en dan zeg je het, met tranen in de ogen en een zwakke stem: "Ninove". Mensen beginnen spontaan te lachen en te wijzen. Sommigen kijken vol walging naar je, anderen willen je ontwijken. Je sociale status is direct vernietigd."

Dit is spijtig genoeg een vaak voorkomende reactie. Elk jaar lijden duizenden Ninovieters door soortgelijke reacties. Keer op keer worden onze stad -en streekgenoten uitgemaakt als 'marginalen' of 'fascisten'. Het is dus duidelijk eens tijd om aan de mensen te tonen dat Ninove veel meer is dan de achterlijke stad waar iedereen spontaan aan denkt. Weg met de misconcepties!

Door Freyr de Smet

DE WETTELS

Hier in Ninove dragen we met trots de bijnaam 'Wettels' of 'Wortelkrabbers'. Dat hebben we te danken aan de vuile Aalstenaars die onze mooie stad aanvielen. In plaats van een sleutel te gebruiken om de poorten te sluiten, pakten we maar een wortel. Want ja, waarom niet? Om een lang verhaal kort te maken, heeft een ezel lekker de wortel opgesmuld en zo konden de Ajuinen onze stad innemen. Sindsdien staat de wortel symbool voor alles wat met Ninove te maken heeft. Andere (minder bekende) bijnamen zijn: Kaffeegieters, Stekskes en de Voddenmannen.



TOERISTISCHE ATTRACTIES

Bent u op zoek naar cultuur dan zal u in Ninove je zeker niet vervelen! De trots van de stad is zonder twijfel de Abdijkerk. Deze gigantische en onwaarschijnlijk prachtige kerk is een van de grootste barokkerken van België (en er is zeker nooit een misdienaartje misbruikt geweest!). Aansluitend hierbij hebben we de restanten van de oude abdij der Norbertijnen. De

ruïnes zijn nog steeds heel mooi te zien en indien u geluk heeft, zal u ook de spontane drugshandels kunnen waarnemen die hier vaak plaatsvinden. Verderop is er ook nog de Abdijpoort, een van de twee resterende poorten. In het centrum hebben we de Graanmarkt. Deze gigantische open plaats is een plek vol plezier en ontspanning. U kunt op de talloze terrasjes genieten van een lekkere frisdrank, een verfrissend glaasje wijn of een smakelijke Witkap. Met een uitzicht op de mooie fonteintjes en de kettingrokende Carapils zuipende marginalen kan u geen beter vakantiegevoel verkrijgen. Verder zijn het winkelcentrum, de Bibliotheek en het Oud Stadhuis ook zeker een bezoekje waard.

Als laatste hebben we uiteraard ook nog de wondermooie, legendarische en prachtige brouwerij. Hier wordt het bier van Ninove gebrouwen: de Witkap. Deze gouden godennectar is HET streekproduct van onze mooie stad. Een van de vele tradities die wij met trots eren is de 'Witkapzuip' waarbij alle zestienjarige maar liefst vijf liter Witkap moeten consumeren om als een waardig lid van de stad te worden aanschouwd. Indien dit niet lukt zal de persoon in kwestie verbannen worden naar de hel of zoals wij het noemen: Aalst.

ONTSPANNING

Wilt u zich ontspannen in Ninove? Geen probleem! Naast de talloze attracties hebben we ook wondermooie zwembaden, parken en cafeetjes. Kom bijvoorbeeld eens langs in het stadspark. Hier kunt u genieten van de al zeker 6 jaar (!) asbestvrije speeltuin (true story), van het ontspannende beekje en de mooie open grasruimte waar u in de zomer gigantische concerten kunt bijwonen met maar liefst 500 andere toeschouwers! Het zwembad van Ninove biedt ook enorm veel mogelijkheden aan. In het golfbad kunt u genieten van een simulatie waarin u zich bevindt in een gewelddadige storm! Of ga in de wildwaterbaan waar u op snelheden van maar liefst 5km/h de knotsgekke en kronkelende weg afgaat. Wilt u gaan voor de ultieme ontspanning? Dan hebben we de jacuzzi's. Voor de saaie mensen zijn er ook normale zwembaden. In Ninove is het café de enige echte plaats waar u de lokale cultuur kunt waarnemen en beleven. Eens u binnenstapt zal de geur van Carapils, Witkap en pakjes chips uw zintuigen overweldigen. De Ninovier kan een agressieve houding aannemen dus is het aangeraden om enkele zinnen te leren om hem/haar te kalmeren. Enkele voorbeelden:

- **Er zijn echt veel te veel vreemdelingen tegenwoordig!**
- **Ik eet graag eens chocomousse.**
- **Die vluchtelingen pakken ons job af!**
- **Stomme linkse ratten!**

Dit zijn slechts enkele voorbeelden maar zouden u en uw gezin van een onaangename situatie kunnen redden. Wilt u eerder de marginalen ontwijken dan moet u zeker volgende aanwijzingen volgen: Mijd winkels zoals de Zeeman en Wibra. Ook het Kruidvat is aangeraden om te vermijden. Let goed op de bierbuiken, die kunnen een indicatie zijn. De geur van bier, woede en depressie kunnen reeds op afstand de aanwezigheid van een marginaal aanduiden.

EVENEMENTEN

Hier in Ninove genieten we ook van talloze culturele evenementen. Kom bijvoorbeeld eens langs tijdens de zomervakantie om te genieten van de reeds vermelde concerten in het stadspark. Ook hebben we ongelooflijk veel shows in het cultureel centrum waarvan u zal denken: "Dat trok echt op niks." Zonder twijfel is het evenement van het jaar carnaval. Sinds 1960 heeft Ninove het beste en mooiste carnaval van Vlaanderen. Alleen Aalstenaars zeggen van niet maar hun mening telt niet. Kom zeker eens langs tijdens deze knotsgekke dagen. U kunt zich verkleden, zingen, dansen en vooral genieten. Drink je buikje vol en ga op een van de vele attracties op de kermis, want zatte mensen en botsauto's zijn een van de mooiste en meest gezonde mengelingen aller tijden! Voor de meer folkloristische mensen onder ons hebben we ook de Wortelworp, waarbij wortels gegooid worden naar iets (geen idee ben nog nooit geweest).



BEKENDE PERSONEN

Vaag Ninoofs pjeid

Als ik u zou vragen welke Ninovieters u kent, zal u waarschijnlijk eens goed met mij lachen. Een verstaanbare reactie maar toch zijn er wel degelijk bekende personen afkomstig uit onze mooie stad. Misschien wel de meest bekende is Wesley Sonck. Deze voormalige voetballer is onze trots en een echte volksheld. Oh ja, er is ook nog Dr. Frans Hemerijckx die zijn leven gewijd heeft aan het helpen van zieke mensen in Congo en mede heeft gezorgd voor de oprichting van de Damiaanactie. Maar die is veel minder belangrijker dan een voetballer.

DE DENDER EN DE MARGINALE DRIEHOEK

Een artikel over Ninove zou niet compleet zijn zonder de vermelding van de Dender of zoals wij hem noemen 'den Denjer'. Deze majestueuze rivier is de levenslijn van onze stad. Geniet van de mooie grijze wateren vanop een van de vele bruggen. Probeer zoveel mogelijk gemuteerde vissen te spotten of op de verschillende boten te spugen. De rivier passeert ook in Aalst, Denderleeuw en Geraardsbergen. Deze steden zijn tevens ook onze aartsvijanden. Ondanks de relaties vormen wij ook met trots de Marginale Driehoek! Blijkbaar zou er ook een gelijknamige driehoek bestaan in Brabant maar dat is gewoon belachelijk. Niemand is zo marginaal als de Denderstreek.



POLITIEK

Net zoals de Dender moet helaas ook de politieke situatie worden vermeld. U heeft ongetwijfeld al de vooroordelen gehoord. "Da zit daar vol me racisten!" of "Allemaal fascistten daar!" zijn veel voorkomende verwijten. Maar niets is minder waar! Zolang u zich niet over de politiek uitspreekt zal u zonder problemen in Ninove overleven. Doet u dit toch, dan kan ik enkel volgende tips meegeven.

Zegt u dat u voor de PVDA gestemd heeft, dan zal u waarschijnlijk ritueel verbrand worden aan het stadhuis. Hetzelfde geldt voor de socialisten. Stemt u voor de liberalen, dan heeft u een kleine kans op overleving. Stemt u voor de N-VA, dan is er grote kans op overleving. Stemt u op het VB dan weet ik niet waarom u geschiedenis studeert. Stemt u op CD&V dan blijft u best thuis aangezien u al reeds 80 jaar bent.

Natuurlijk moet ook de grote leider van Ninove besproken worden: Guy D'Haeseleer. Mensen denken altijd dat hij een racistische fascist is. Maar komaan, als mensen al niet meer mogen schreeuwen dat ze liever geen vreemdelingen in hun stad hebben of dat ze geen moskee willen, wat mogen we dan nog wel? En daarbij hij staat op de foto met een persoon van Afrikaanse afkomst dus het is wetenschappelijk bewezen dat hij niet racistisch kan zijn!

CONCLUSIE

Na deze kennismaking met de Parel aan de Dender zal het toch duidelijk zijn dat Ninove zo veel meer is dan de stad waar iedereen aan denkt. Het leven draait om zo veel meer dan politiek alleen. Een stad vol plezier, marginalen, cultuur, drugs, prachtige kerken, vervuilde rivieren en spannende politieke discussies. Kom gewoon eens langs en u zal achterover vallen van verbazing. Gelieve dit wel te doen na de pandemie. Ter afsluiting zou ik graag nog volgende mededeling willen meegeven:

Fuck Aalst.



Aan wat ga jij dood?



Door Hannelore Braeken & Aron Struys

1) Welke symptomen herken je?

- a. Koorts, hoesten, ademhalingsproblemen en keelpijn
- b. Bloederig sputum ophoesten, hoge koorts, ontstekingen en bulten
- c. Je begint je testament al op te maken als iemand in je richting hoest

3) Door wie wil je het liefste verzorgd worden?

- a. Militaire arts
- b. De pestmeester
- c. Jef Hoeyberghs

5) Aan wie zou je de ziekte willen doorgeven?

- a. Maggie De Block
- b. Filips II
- c. Kring Babylon

7) Welk evenement wordt gecancelled door jouw ziekte?

- a. Galabal der letteren
- b. Onthoofding van Anna Bolyn
- c. Familiebezoekje aan de oma

9) Waar houd je je mee bezig?

- a. Citrytripke Milaan
- b. Naar de kerk gaan en bidden voor je leven
- c. Hamsteren in de Colruyt

2) Waar ben je onlangs op reis geweest?

- a. Wuhan
- b. Het Londen van de 17e eeuw
- c. De fak

4) Waar ga je het liefste in quarantaine?

- a. Militair hospitaal Neder-Overheembeek
- b. Schimmelschuur in Londen
- c. Bij uw mama op schoot

6) Welke medicatie wil je het liefste nemen?

- a. "Blijft in uw kot! Ik meen het he!"
- b. Een aderlating
- c. Soepjes van de oma

8) Wat is je lievelingsdrankje?

- a. Corona natuurlijk?
- b. Besmet water door zogezegd de joden
- c. Multivruchtensap

10) Welk lied mogen ze op je begrafenis spelen?

- a. It's Corona time
- b. God save the queen
- c. Tik Tok muziek

**Meeste A:
Een coronavirus**

**Meeste B:
De Pest**

**Meeste C:
Aanstelleritis**



De Vijf 'Grootste' Belgen

Allertijden

België bestaat ondertussen al een hele poos. Ons kleine landje bracht grootse mannen en vrouwen voort die talloze belangrijke acties verrichtten en elk hun stempel op deze wereld konden drukken. Slechts vijf van die talloze helden konden een plaatsje claimen in dit artikel omdat zij toch net iets 'grootser' waren dan al die anderen. Bij deze dus de top vijf grootste Belgen allertijden:

Door Robbe Verbrugge

5. De Fluppe

De 'Fluppe', ook wel Koning Philippe genaamd, mag trots zijn op zijn vijfde plaats in deze lijst. Hoewel menig persoon wel eens grapt over zijn stijfheid, gebrek aan emoties, neus, Nederlands, smaak - vooral wat vrouwen betreft - en capaciteiten, mogen we best trots zijn op onze koning. Hij verwekte immers geen buitenechtelijke kinderen, koloniseerde geen enkel land, kaartte nog nooit met Hitler en veegde de grondwet niet aan zijn laars. Beste koning tot nu toe dus (laten we Albert I even buiten beschouwing houden)! Hij zorgde er trouwens voor dat er extra mondklappers naar ons land kwamen ter preventie van Corona. Puik werk Fluppe!



4. Marina Wally

Op de vierde plaats hebben we de befaamde Marina Wally, dochter van Eddy Wally. Zij bracht de Vlaamse showbizz naar een heel ander niveau. U kunt ze onder meer kennen van grote hits zoals 'Oh mon amour' dat maar liefst drie maal werd afgespeeld op radio Maria in de laatste 35 jaar! Niet alleen kan ze prachtig ondermaats zingen, maar is ze, zoals de foto hier bewijst, ook nog eens uiterst lenig. Geef toe dat u het er ook wat warmpjes van krijgt, jawaddedadde. Haar plaats in de top vijf is dan ook dubbel en vooral dik verdiend.



3. Robin Groeseneken



'Vive le roi!' U hoort het hem zo al roepen. Deze Historiaan verdient het zelfs meer dan Marina Wally om een 'grote' Belg genoemd te worden (figuurlijk dan, want het is echt een klein ventje). Hij is o.a. bekend door zijn behaalde wereldrecord 'om ter langst op het toilet zitten', maar ook is doordat deze jongeheer de toekomstige en uitgehuwelijkte partner van kroonprinses Elisabeth is. Ocharme dat meisje, ze heeft de smaak van de papa. Zijn dictoriale trekjes en absolute grootsheidswaanzin maken hem dan ook tot mooie aanvulling in de lijst van Belgische monarchen. Helaas is hij de laatste 2 weken spoorloos verdwenen... Of hij is helaas gestorven of hij moest nog eens kakken.

2. Pierre Gobron en Chris Bauweraerts

Deze twee heren kent u vast niet van naam of gezicht... toch kent u hun goddelijke creatie. Namelijk een blond, lekker ding dat heerlijk proeft in de mond. Neen ik heb het niet over Tanja Dexters, maar over een blonde Chouffe! Ook wel gekend als het beste bier ter wereld en als u een andere mening hebt, is uw schoenmaat groter dan uw IQ. Dit Gods geschenk is trouwens voor de schappelijke prijs van 2,5 euro te verkrijgen in uw Fakbar Letteren. De tweede plaats hebben ze dus dubbel en dik verdiend! Hier kan Pater Damiaan een duimpje aan zuigen!



1. Commissaris Migrain



Van deze heldhaftige man heeft u vast wel al gehoord. Als commissaris en hoofd van de federale politie zorgde Migrain al voor de inrekening van talloos getuig zoals Abdesalam, een Roemeense drugsbaron en Willy Sommers. Mega Mindy, de trut die ze is, kreeg helaas vaak de credits toegeschreven, daarmee is hij ook de meest underrated hero aller tijd. Dankzij zijn appetijt tijdens de coronacrisis ging de Belgische economie overigens ook niet de volledige diepte in. Maar er is waarschijnlijk ook nog iets dat u nog niet wist! In zijn jonge jaren was hij immers beter bekend als 'Mr. Proper' op de flessen allesreiniger en tegenwoordig staat hij ook model als Michelinmanneke. Kort gezegd: een Belg om trots op te zijn met een verdiende eerste plaats op deze lijst!



Veerlijke Keuken!



Liefste studenten,

De meesten onder jullie zitten nu thuis en moeten niet zelf meer koken of beslissen wat ze moeten eten. Toch kan het wel eens leuk zijn om uw gezinsleden te verwennen met een lekkere, maar simpele maaltijd. Het weer is stilletjes de goede kant op aan het gaan en iedereen heeft de afgelopen week de BBQ wel eens aangestoken (of er toch een geroken van de burens), maar dat gaat niet zonder enkele bijgerechtjes op de tafel. Smakelijk!

1) Wat heb je nodig? (voor 3 à 4 personen)

- **1 zakje rijst**
- **1 appel**
- **1 eetlepel mayonaisse**
- **currypoeder**

2) Hoe maak je dit nu klaar?

- **Kook eerst** het zakje rijst af en haal het uit het water
- **Voeg nu** de mayonaisse toe bij de rijst, 1 eetlepel volstaat (voeg er meer aan toe, indien het te droog lijkt).
- **Snij** de appel in kleine stukjes en meng die onder de rijst en de mayonaisse.
- **Ten slotte** schud je er wat currypoeder bij tot je zelf vindt dat de smaak goed zit!

Het volgende bijgerecht is een koude pastasalade met groenten en mozzarella:

1) Wat heb je nodig?

- **Spirelli pasta (één gevulde koffietas per 2 personen, want het is een bijgerecht ;))**
- **Ei (/persoon)**
- **Een halve bol mozzarelle (/persoon)**
- **Kerstomaten (hoeveelheid naar keuze)**
- **Halve appel (/persoon)**
- **Rucola (als je fan van deze groene lekkernij)**

2) Hoe maak je dit nu klaar?

- **Kook** gewoon de pasta af (zie verpakking voor kooktijd).
- **Daarna kook** je ook het ei af.
- **Snij** het ei, de mozzarella, de kerstomaten en de appel in stukjes.
- **Meng alles** en het is klaar.
- **Tip:** als je het gerecht een tijdje op voorhand maakt, giet je best wat citroensap op de appelstukjes. Zo worden ze niet bruin en ziet het gerecht er nog heel smakelijk uit enkele uren later.

De gerechten kan je natuurlijk ook eten als snack of bijgerecht bij iets anders dan BBQ, maar ik had zin in BBQ. Hopelijk kunnen jullie genieten van die veerlijke gerecht! Smakelijk en een goede gezondheid!

Groetjes,
Veerle Verstraeten XXX

Hermes' Hemelingeprezen *HAIKU'S*

Reis mee door het leven van de geschiedenisstudent in deze collectie van herkenbare, doch verrassende anekdotes. Lach, beef, laat u ontroeren. Of sla de pagina gewoon om, het is tenslotte een vrije wereld.

MARCEL SCHOOFS

Iets te doen vanavond?

geen zeeën van tijd
wil echt niet overdrijven
maar ik ben vrij ja

Start met rennen

hoe is't mogelijk
dat ik de laatste weken
meer beweeg dan ooit?

Einde-semester-hogedrukgebied

oh, je bent er weer
even dichtbij als normaal
hou toch wat afstand

Gezondheid

hou me nog eens vast
wanneer we weer samen zijn
maar nies niet op me





INTRIGES IN BRUSSEL

De politieke partijen maken zich stilletjes aan klaar voor het begin van het einde: namelijk het einde van het verhoopte begin dat uiteindelijk het einde bleek te zijn, zijnde een begin van een Vivaldi-coalitie. Sommige voorzitters zijn hierdoor verheugd, anderen bitter teleurgesteld. Wat wel zeker is, is dat een nieuw begin reeds heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk een begin dat zal eindigen vooraleer het midden is bereikt. Hier volgt een reconstructie van de nieuwe coalitiesgesprekken die in het uiterste geheim aan de Wetstraat werden heropgestart.

Door Alec Verhaeren

“Ja lap,” zei Bart De Wever luidop, “dit gaat verdomme nergens op uitdraaien.” Hij keek bedenkelijk in het rond: naast hem (op een veilige anderhalve meter afstand weliswaar) zat Joachim Coens. Een betrouwbare man, maar met weinig charisma. Een CD&V-voorzitter van de oude stiel die wist hoe hij compromissen moest maken. Maar wat als niemand compromissen wilde sluiten? Wat als een compromis alleen al een verlies zou betekenen? Een bizarre paradox, waar spijtig genoeg te veel partijen aan tafel momenteel mee kampten. De Wever zuchtte en dacht na: *Zou ik het zelf zeggen? Of zou ik wachten?* Geduld had vaak in de N-VA'er zijn voordeel gespeeld, net zoals tijdens de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Maar de tijd drong en de vraag was of zijn opposant evenveel geduld zou kunnen uitoefenen als hijzelf. *Only time can tell.*

Zijn tegenstander Paul Magnette

keek De Wever met een pokerblik aan. *Denk maar niet dat ik iets ga prijsgeven mijn vriend*, dacht hij bij zichzelf. Magnette speelde het moeilijk, maar dat was nu eenmaal de enige manier om een bamboetak te doen buigen. Zo'n tak zou nooit breken, maar met genoeg windkracht kan je het doen bewegen en laten veranderen van richting. Het probleem was dat hij niet goed wist hoe hij deze bamboe genaamd Bart De Wever kon doen keren. De Wever was niet zoals de overige voorzitters, namelijk veel minder buigzaam. *Toch zou het lukken*, overtuigde Magnette zichzelf, *want deze man speelt een spel en de enige manier om dit duel te winnen, is om het via zijn regels te spelen.* De PS-voorzitter wendde zijn blik richting Coens en fronste gefrustreerd. *Waar wacht hij toch op?* Was dit niet de grote compromissenmaker? De gerespecteerde CEO van de Zeebrugse haven? Magnette heeft nooit warmgelopen van CEO's, maar deze

man was anders. Hij was bereid om te luisteren en niet louter geïnteresseerd in kille cijfers. Neen, Coens kon begrip tonen en hierdoor de meer menselijke beslissingen nemen. Maar durfde hij het finaal oordeel wel te vellen?

“Hoe lang gaan we dit staarspeltje nog volhouden?” vroeg Conner Rousseau de overige partijvoorzitters, “Of willen we nu eindelijk tot een besluit komen?” Maar Rousseau wist dat het verloren moeite was. Deze mensen zijn het niet alleen op professioneel vlak fundamenteel oneens, maar kunnen elkaar ook persoonlijk niet zien of ruiken. De jonge voorzitter zuchtte en begon zichtbaar vermoeid te geraken. Weken van onderhandelingen, weken van gezeur en koppigheid. En voor wat? Om hier aan deze tafel zo te eindigen? Waarom is de kogel nog steeds niet door de kerk? Lag het aan zijn prille leiderschap? *Neen*, suste Conner zichzelf, *ze willen het gewoon niet.* Hun halsstarrige



Copyright: De Tijd



Maar wat als niemand compromissen wilde sluiten? Wat als een compromis alleen al een verlies zou betekenen?



houding culmineerde in deze situatie, waardoor alles op dit moment vastliep. De liberalen hadden het klaarblijkelijk ook al opgegeven; Rutten dommelde duidelijk in slaap en Bouchez speelde stiekem een spelletje op zijn GSM, hoewel iedereen dit reeds had opgemerkt. Tenminste was de Vlaamse socialist blij dat de verantwoordelijkheid momenteel niet op zijn schouders rustte. Dit probleem was doorgeschoven naar zijn collega van de CD&V. “Joachim, kun je eindelijk alsjeblieft een antwoord geven, dan zijn we allemaal van de spanning verlost.”

Oh nee, ze staren allemaal opnieuw naar mij. Joachim Coens keek peinzend terug naar Conner Rousseau, om dan zijn blik weer te wenden naar Paul Magnette en uiteindelijk Bart De Wever. De liberalen waren al even uit zijn gedachten verdwenen. *Wat moet ik nu zeggen?* Twijfel sloeg weer toe bij Coens. Hij was al in het voorbijge-

halfuur meermaals van gedachten veranderd, hij kon maar geen kant kiezen. Moest hij de Franstalige socialist volgen of toch de Vlaamse nationalist? De jongste voorzitter aan tafel wilde daarentegen een algemeen compromis, maar een ervaren rot als Joachim wist dat dit bij deze mensen niet mogelijk was. Hoe dan ook moest een beslissing worden genomen. *Waarom word ik hier trouwens mee lastiggevallen?* Maar Coens wist hier het antwoord zelf wel op: hij was het compromisfiguur en een pragmaticus. De CD&V-voorzitter stond bij iedereen in een goed blaadje en kende geen vijanden. *Of nog niet alleszins.* Inderdaad, uiteindelijk zouden er sowieso mensen zijn beslissing niet met dank afnemen. Joachim besloot bijgevolg om te doen wat hij zelf juist achtte. Coens deed stilletjes zijn mond open en maakte zich klaar om Conner van een antwoord te voorzien. Iedereen was opgelucht, want ze wisten dat de CD&V'er tot een besluit was

gekomen. Na enkele seconden van spanning, kwam er geluid uit Coens' mond, die luidde: “Het wordt kebab.”

Gwendolyn Rutten schoot plotsklaps wakker en Georges-Louis Bouchez keek verward op van zijn GSM. Alle andere partijvoorzitters riepen hun duidelijke ongenoegen uit: “Daar hebben we er al genoeg van in ‘t stad!” zei De Wever furieus. “Wat is er toch mis met een simpele pizza?”, riep Magnette verbouwereerd. “Dan kunnen we toch evengoed voor mijn burrito's gaan!” verklaarde Rousseau in ongeloof. Maar Joachim Coens' beslissing stond vast: ze zouden kebab eten voor hun avondmaal. De partijhoofd was tevreden; na dit besluit kon het echte spel beginnen. Want nu dat ze na drie uur een beslissing over het avondeten hadden genomen, konden de Vlaamse en Franstalige partijvoorzitters eindelijk beginnen aan de onderhandelingen over een Belgische regering. *Dat belooft,* dacht de CD&V-voorzitter bij zichzelf.



IK DENK DUS IK BEN, OP HLN

- User:Renéke34Descartesxoxo

hln.be

Natuurpunt Vlaanderen vraagt om foto's te nemen van padden en kikkers met herpes



Alex Demeester

En als we die dan ne kusje geven
Komt er dan ne prinses uit ??



In dit geval denk ik eerder een Martin Tanghe.

hln.be

Groep van zo'n 30 leerlingen én begeleider lopen over sporen: Infrabel dient klacht in



Björn Ke

Natuurlijke selectie.. 🙌

Tussen lachen en spel zegt de HLN-commentator de waarheid wel...

hln.be

Mama laat overtollig vet wegnemen om haar man te verrassen. Ze overlijdt 3 dagen later



Guido van Schijndel

Ze had dat geld beter kunnen besteden aan een diëtiste en de sportschool.



Of gewoon een stuk of vijf lessen gevolgd bij professor Verberckmoes met zijn gymnastiek om het halfuur.

hln.be

Walter Grootaers besmet met coronavirus

Walter Grootaers (65) is besmet met het coronavirus...



Thomas Philipson

Wie kan het wat schelen,
zo zijn er zo velen!



Nu is het een echte kreuner...

hln.be

Straffe maatregelen: Knokke-Heist bijna volledig in lockdown



Robby Wuytack

een eredienst verbieden,
volgens mij zelfs niet wettelijk
er is in België een scheiding
tussen staat en kerk



En de award voor de domste uil van het jaar gaat naar...

hln.be

Ecosystemen zo groot als het Amazonewoud kunnen binnen tiental jaar volledig instorten



Ben Rietveld

God zal ons straffen voor het

In de eerste instantie lijkt het niet duidelijk wat onze beste Ben bedoelt met 'het'. Na wekenlang onderzoek kan onze redactie bevestigen dat hier verwezen wordt naar het debuut van Karen Damen in familie.

hln.be

Studente (21) krijgt 'grote, harige donorarmen' na ongeval in India



Stefan Bauwens

Het vreemde is ook dat die armen
haar ook spontaan beginnen te
betasten .. raar hé

NEWSFLAH: Bart de Pauw blijkt ledematendonor te zijn.

WELK

Bemoeiziek Blad

BEN JIJ?

Onze goeie oude president van de Verenigde Staten heeft genoeg gehad met de pers. Steeds proberen ze de waarheid te achterhalen door vragen te stellen aan een verkozen vertegenwoordiger van het volk. Afschuwelijk is het. Terecht heeft de president bijgevolg het aantal persconferenties verminderd van 1 per dag naar 1 om de twee dagen. Dat zullen ze leren, die bemoeizieke bladen! Maar na al deze info vraagt u, onze lezer, zich ongetwijfeld af welke van deze geweerde oplagen uzelf nu zou zijn! Toch niet? Hier is alsnog een test om het te achterhalen. Enjoy!

1) Je ben alleen thuis en voelt je eenzaam. Wat doe je om dit op te lossen?

- a) Je gaat iets opzoeken om je nuttig bezig te houden, zoals koken of het gras maaien
- b) Je kijkt een serieke om je gedachten even te verzetten
- c) Je gaat op elke mogelijk manier contact zoeken met je medemens om te praten
- d) Je slaat een boek open om te lezen

2) Een vriend vertelt je een sappig, maar beschamend verhaal. Wat doe je met deze zopas vergaarde informatie?

- a) Na even twijfelen, beslis je uiteindelijk het juiste te doen en het voor jezelf te houden
- b) "Ik ga er niet over roddelen, maar ik beloof niet dat ik er op een zatte avond niet over ga beginnen."
- c) Voordat je het beseft, heb je het al aan Jan en alleman verkondigd. Per ongeluk weliswaar
- d) Je knikt even en je gaat weer over naar de orde van de dag, roddelen is niets voor jou

3) Tijdens een feestje raak je verward in een politieke discussie tussen twee mensen. Hoe stel je jezelf op?

- a) Je geeft op een assertieve wijze je mening mee en probeert zo goed als mogelijk in het hoofd te kruipen van de tegenpartij

- b) Je verkondigt heel luid je gedacht en probeert niet eens te luisteren naar de mening van je tegenstander
- c) "Iemand Temptation Island gezien?"
- d) Rustig deel je je mening mee die grotendeels gebaseerd is op harde feiten en een objectieve analyse

4) Bij het studeren met je vrienden, laat je even je portemonnee liggen op tafel wanneer je naar het toilet gaat. Na het terugkeren, merk je dat er geld verdwenen is uit de portefeuille. Wat nu gedaan?

- a) Je neemt een bureaulamp en begint je vrienden één voor één daadkrachtig te ondervragen
- b) Je blijft rustig, maar dreigt iemand anders geld te stelen als er niet onmiddellijk duidelijkheid komt
- c) Je beschuldigt een willekeurige vriend en blijft hem chanteren totdat hij/zij je uiteindelijk het juiste bedrag geeft, los van het feit de deze persoon effectief de schuldige is of niet.
- d) Je beseft dat er eigenlijk daarvoor ook geen geld in je portemonnee te vinden was en gaat bijgevolg zitten zonder problemen te maken

5) De Belgische regering geeft een chaotische persconferentie met een slecht leesbare powerpoint en weinig bondige informatie. Hoe reageer je de volgende dag bij je vrienden?

- a) Je probeert het positief te zien door

te besluiten dat het tenminste erger is om een Noord-Koreaanse overheid te hebben dan deze

- b) Je bent gefrustreerd over de onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan en maakt dit aan iedereen kenbaar
- c) "Was da gisteren?"
- d) Je maakt je niet zo druk over de wijze van communicatie, voor jou telt vooral de inhoud

6) Je bent alleen thuis en je hoort beneden plots een geluid. Quo vadis?

- a) Je neemt je zaklamp en gaat met lichte angst stilletjes de trap af om te kijken wat er gaande is
- b) Je roept uit voorzorgen bovenaan de trap dat je een knuppel vasthebt en je reeds de politie hebt gebeld
- c) Je belt uit vrees meteen je ouders
- d) "Waarschijnlijk gewoon de kat."

7) Tijdens een feestje (ja, ooit bestonden die nog) giet er iemand per ongeluk bier over je. Wat nu gedaan?

- a) Je twijfelt of dat al dan niet expres was en kijkt de persoon wantrouwig aan
- b) "Onnozelaar!"
- c) Perfect moment om eens bier te kappen over een van uw vrienden, just for fun
- d) Je zucht even, maar verwacht wel een verontschuldiging

8) Omdat je te veel lastige vragen stelt, bant de professor je uit de aula. Hoe reageer je?

- a) Je klaagt dit meteen aan bij de rector; zo iets hoort niet!
- b) Je klaagt dit meteen aan bij je vrienden; zo iets hoort niet!
- c) Nu kom je eens naar de les en dan gebeurt dit.
- d) Je weet dat klagen niets uithaalt en vraagt gedurende de rest van het semester de notities van een capabele medestudent

9) Na een zware dag, wil je iets doen om je gedachten terug te kunnen verzetten. Wat is je plan?

- a) Je kijkt een leuke doch leerrijke serie op je pc
- b) Je gaat afspreken met een vriend of vriendin om iets te gaan drinken
- c) Je zit op sociale media te scrollen totdat je in slaap valt
- d) Als het echt een zware dag was, val je al in slaap zodra je je in de zetel hebt gezet

10) Ten slotte, over welk onderwerp zou je het liefst onderzoek verrichten?

- a) Een bouwproject dat is gestart zonder de nodige vergunningen
- b) De groeiende ongelijkheid tussen een medewerker van de McDonald's en een van de Quick
- c) De seksuele escapades van Luc Appermont
- d) De financiële langetermijnevolgen van de burgeroorlog in Jemen



Meeste A: The New York Times

De waarheid achterhalen, daar draait het allemaal om. Hoewel je wel een duidelijke mening hebt, probeer je toch elke situatie zo objectief mogelijk te doorgronden. Je assertiviteit en je wilskracht maken je ook tot een gevreesde opposant in discussies. Pas op dat je wel niet te confronterend uit de hoek komt, anders kan een Amerikaanse president je nogal snel verbannen uit zijn persconferenties.

Meeste B: De Morgen

Socialisme, eeuuhm, ik bedoel sociale rechtvaardigheid, daar draait het allemaal om. Je hebt een uitgesproken mening, hoewel deze mening niet altijd de juiste is. Je hebt geen angst om in moeilijk vaarwater te geraken, maar dit kan soms tot overmoed leiden waardoor je bepaalde uitspraken doet die helemaal niet kloppen met de realiteit. Maar ja, alles voor de sociale rechtvaardigheid, toch?



Meeste C: Dag Allemaal

Roddels en entertainment, daar draait het allemaal om. Je probeert alles wat luchtig te zien in deze anders serieuze wereld. Je gaat daarom ook graag uit je kot en houdt ervan om andermans persoonlijk leven te doorgronden. Pas wel op dat je niet te curieus wordt, deze nieuwsgierigheid kan al snel omschakelen tot het verspreiden van roddels om toch maar wat meer aandacht te krijgen.

Meeste D: The Economist

Feiten, feiten, feiten, daar draait het allemaal om. Je bent een nuchter iemand en staat met je beide voeten op de grond. Je weet waar de inconsistenties in een verhaal te vinden zijn en ook hoe deze rechtgezet moeten worden. Een nadeel is wel dat je daardoor soms als nogal saai en als te eerlijk gepercipieerd wordt. Je bent niet de eerste keus om uit te nodigen op een gezellig dinertje, laten we het zo stellen.





Tante Carmen's kleine roddelrubriek

Dag sjoukes, tante Carmen hier! Ik zal jullie miezige leventjes deze maand proberen te verbeteren door jullie op de hoogte te houden van alle sappige roddels! Waarheden, halve waarheden of flagrante leugens; alles behoort tot de resem van uitspraken die ik jullie nu zal voorleggen. Geniet er maar van en zoals je weet: je hebt het alleszins niet van mij gehoord!

- **Mij is gezegd** dat FC De Kampioenen soms even cringy en niet van deze tijd is als het spelletje van 9-jarigen “met je mond open tegen een willekeurig raam gaan plakken”.
- **Ik heb gehoord via via** dat Els Ampe eigenlijk een pas geland buitenaards wezen is die zich klaarblijkelijk van planeet heeft vergist.
- **Er wordt gezegd** dat de Fak door de overbevoorrading van onverkocht bier, de zeep van de toiletten met deze drank gaat vervangen. Alcohol desinfecteert ook hè.
- **Het gerucht gaat de ronde** dat premier Wilmès volgens sommige wetenschappers even daadkrachtig het coronavirus bestrijdt als desinfecterende gel van den Aldi. Niet echt dus.
- **In de wandelgangen gaat het gerucht** dat teruggekeerde Erasmussers volgend jaar de optie krijgen om in de plaats mondkapjes te gaan helpen produceren in Bangladesh. Het is een alternatief gelijk een ander hè.
- **Een klein vogeltje heeft in mijn oor gefluisterd** dat de KUL momenteel dezelfde communicatiestrategie gebruikt als Noord-Korea bij de recente verdwijning van Kim Jong-Un.



Dat was het dan weer, schattebollekes! Ik hoop dat er geen gekke streken (die een goede basis kunnen vormen voor afleveringen van ca. 40 minuutjes) zullen voortvloeien uit al mijn roddels. Tot de volgende keer!





Er is geen spelletje. Aangezien dit een uitsluitend online-editie is, zou het vreemd zijn om bijvoorbeeld een sudoku hierop te plaatsen. De redactie is er namelijk van overtuigd dat niemand de moeite gaat doen om dit via de PC in te vullen of het helemaal op een papieren blad over te schrijven. Mocht dit wel het geval zijn, dan excuseren wij ons, hoewel dat natuurlijk niets aan de situatie zal veranderen. Ter vervanging daarvan bieden wij jullie een schattig katje aan die zich in onze plaats verontschuldigt. Veel plezier ermee.





Fakbar Letteren

Your favourite waste of time

OPENINGSUREN

ZON	21u00 - 04u00
MAA-DON	12u30 - 04u00
VRIJ	12u30 - 18u00
ZAT	GESLOTEN

📍 **BLIJDE INKOMSTSTRAAT 11**
3000 LEUVEN

🌐 WWW.FAKBARLETTEREN.BE

📘 FACEBOOK.COM/FAKLETTEREN

✉ INFO@FAKBARLETTEREN.BE

☎ 016 32 53 77



9 februari
16-20 februari
15-20 maart
23 maart

Crawl Street: BÉursparty Fak Letteren
Fak In Crime: Feestweek Fak Letteren
Ierse Week
Provinciezuip

